

CW-bullen den 25 mars 2023

de SK0HSC/2 SMHSC CW bulletin stn, op is Peter SM2CEW

= =

Visst har ni hört massiva pileup på banden under veckan med hundratals stationer som ropar frenetisk på CY0S? Det handlar om expeditionen till Sable Island, en kanadesisk ö ute i Atlanten, ca 30 mil sydost om Halifax i Nova Scotia.

Killarna ute på ön kör CW så det ryker om det, inga duvungar där inte. De som åkt dit är rutinerade DX-rävar med erfarenhet från flera tidigare expeditioner till rara platser. Kul att de sätter CW i högsätet tänker Bullen.

Sable Island är sannerligen ingen gästvänlig plats, en ö på 30 kvadratkilometer som helt och hållet består av sand. Den utgör sedan 2013 en nationalpark. Vad som är tämligen unikt med Sable Island är att där finns en stor flock med vilda hästar av egen ras. Hästarna lever helt fritt på ön och härstammar alla från en några hästar som fördes dit på 1700-talet. Sable Islands unika ras anses så viktig att den skyddas från påverkan av människan genom en särskild lag.

Bullen hoppas att lite radiovågor inte ska störa lugnet för dessa hästar utan att de ska få beta gräs i lugn och ro.

Däremot råder inget lugn på CY0S frekvens, där härjar som vanligt allsköns ruttna äpplen som vill förstöra för dem som hoppas kunna köra ett nytt land.

Bullen ogillar detta beteende och sänder därför en kraftig bannbulla till dem som stör DX på banden. Basta!

= =

Killarna som kör från Sable Island finns i alla fall på platsen de sänder ifrån.

Just nu seglar dock ett par snubbar runt i Söderhavet och testar så kallade RIBS, radios in boxes. Det handlar om lådor med radios som kan placeras ut på rara öar och sedan manövreras remote från annan plats på jorden bara det finns en Internetförbindelse.

Bullen funderar över vem som vill köra en ensam låda uppställd på en strand någonstans ute i Söderhavet när den manövreras från ett vardagsrum på någon helt annan plats på jorden?

Nej, Bullen minns istället med beundran när Danny Weil och Yasme seglade på haven och legender som Gus Browning, Don Miller eller makarna Colvins som under strapatsrika former besökte rara platser med allsköns radioutrustning. Endast HF bar fram DX-signalerna, inte Internet!

= =

Avslutningsvis, Bullen är en varm anhängare av ordstäv. Ett ordstäv består av två delar, den första är ett påstående och den andra en koppling till någon eller något som läggs till för komisk effekt.

Visst uppstår en viss munterhet när man kraftfullt uppger att det var hårda bud i Mellerud!
Eller kanske hävdar att det tar sig så mordbrännaren! Eller så saftar man till med men det är
värre i Billingsfors, där käringarna slåss!

Det där med hårda bud i Mellerud sägs handla om att ett besökande fotbollslag hade räknat
med en enkel seger. Istället blev det förlust, och på vägen hem konstaterade de att det var
hårda bud i Mellerud. Det var storlaget GAIS som varit på besök.

En favorit hos Bullen är i alla fall värre vare i Gällivare. Den som varit i Gällivare förstår vad
jag menar, kolla bara texten i Gällivarevisan hi

= =

Det var allt för dagen, tack alla lyssnare och 73/77 till er alla

CW is King – länge leve kungen hi

Nu dags för QNX?